



September 2022

BOMENBUREN



stichting

BOMENBUURT GRIFFIOEN

Middelburg

Website: www.griffioengroen.com

Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Buurtvereniging 'Over de Seisbrug' en speeltuin 'De Griffioen'

Dit keer twee stukjes 'uit de oude doos'. Het artikeltje hiernaast stond in de PZC van 3 juli 1951. Het artikeltje op de achterkant in de PZC van 1 mei 1959.

Na de tweede wereldoorlog was er in Middelburg een groot gebrek aan huizen. Vooroorlogse plannen voor woningbouw buiten de vesten werden weer opgepakt en begin 1949 konden de eerste huizen in de nieuwe wijk Griffioen (nu Bomenbuurt) opgeleverd worden. In maart 1950 waren alle huizen klaar.

De nieuwe buurt was een kinderrijke buurt. Helaas was het streng verboden op de grasvelden te spelen of te voetballen. Daar stonden onderstaand bordjes. Maar op de rustige straten, waar weinig verkeer was, kon volop gespeeld en gevoetbald worden.



Waarschijnlijk waren er actieve ouders in de buurt komen wonen want al kort na de bouw werd de buurtvereniging 'Over de Seisbrug' opgericht. Deze vereniging nodigde via een advertentie in De Faam van 28 juli 1950 heel de buurt uit voor een kinderfeest met een 'gecostumeerde voetbalwedstrijd'. En vervolgens zette zij zich in voor een buurtspeeltuin. Een speeltuin, zoals zij schreven "in de omgeving van de buurt Seisweg, Seissingel, Jodengang en Park de Griffioen". De speeltuin was dus niet alleen voor de kinderen uit de nieuw gebouwde wijk maar ook voor de kinderen uit de omgeving.

Deze speeltuin kwam op een stuk grond tussen de Olmenlaan en de Seisweg. Zoals te lezen is hadden ambachtsschoolleerlingen een mooie overdekte zandbak gemaakt. Ria Nieuwenhuize-Lagendijk, die ook als kind al in onze wijk woonde, vertelde dat er verder o.a. wippen, grote en kleine schommels, een rekstok, een wipschommel en een glijbaan waren. Helaas was deze laatste van hout. Dat betekende dat er bij het afglijden ook wel eens splinters in je zitvlak kwamen. En de schommels hadden metalen stangen i.p.v. kettingen. Je kon er erg hoog mee maar het is daardoor ook wel eens voorgekomen dat iemand ermee over de kop ging.

Middelburg

SPEELTUIN „DE GRIFFIOEN” GEOPEND.

Het was Zaterdagmiddag in de Middelburgse wijk „De Griffioen” een drukte van belang. Zeker 50 kinderen stonden popelend van ongeduld te wachten tot de ouderen klaar waren om „op hun manier” de nieuwe speeltuin van de buurtvereniging „Over de Seisbrug” in gebruik te nemen.

De voorzitter van de buurtvereniging, de heer P. de Vos, heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de heren J. W. Kögeler en J. Ph. Koene, die het gemeentebestuur van Middelburg vertegenwoordigden, de heer De Ruiter van de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties en de besturen van de zusterverenigingen. Hij dankte in zijn openingswoord voorts allen, die meegewerkt hadden aan het tot stand komen van deze mooie speeltuin: de gemeente Middelburg, die subsidie verleende, de ambachtsschoolleerlingen, die de aardige overdekte zandbak maakten, en de buurtbewoners. Hij zeide het te betreuren dat het, door de moeilijke financiële toestand, onmogelijk was gebleken om toezicht op de speeltuin te laten houden. Tot slot richtte sprich tot de kinderen, die hij aanspoorde om hun speeltuin netjes te houden. Want, zo besloot hij, dit is een speeltuin uit het volk, maar voor het kleine volkje.

De wethouder van financiën, de heer J. W. Kögeler, zeide dat de gemeente gaarne aan dit initiatief haar medewerking verleend had, omdat zij inziet dat het tegenwoordig van het allergrrootste belang is, dat de kleine kinderen niet op straat spelen.

Als laatste voerde de heer De Ruiter, vertegenwoordiger van de N.U.S.O. het woord. Deze zeide dat het initiatief van de buurtvereniging met de steun van gemeentewege hier tot een resultaat had geleid, dat tot voorbeeld kan strekken aan andere plaatsen.

Nadat de heer Kögeler de vlag gehesen had verklaarde de heer Vos de speeltuin voor geopend. Dat de kinderen uit de Griffioen zich de rest van de middag niet verveelden, behoeft geen betoog.

De speeltuin was geen lang leven beschoren. In 1955 besloot het gemeentebestuur tot de bouw van een lagere school en een ULO in de Olmenlaan. Daarvoor moest de speeltuin wijken. Maar het bouwterrein dat ervoor in de plaats kwam bood voor de kinderen uit de buurt in het eerste jaar nieuwe en uitdagende mogelijkheden.

Ook de buurtvereniging hield het niet lang vol. Hieronder is te lezen dat zij in 1959 al opgeheven werd. Het overgebleven geld kreeg een mooie maatschappelijke bestemming. Grappig is het te lezen dat er toen nog onbekommerd over “de oudjes” gesproken werd en dat de mannen “als extraatje een geurig pakje tabak aangeboden kregen”. Beide zaken zouden nu heftige reacties oproepen.

Feest voor bejaarden, dankzij buurtkas.....

Ook de Middelburgse ouden van dagen uit het oude mannen- en vrouwenhuis aan de Herengracht hebben donderdag een onvergetelijk koninginnefeest gehad. Hiervoor had de onlangs opgeheven buurtvereniging „Over de Seisbrug” gezorgd met het overgebleven geld. Alle oudjes uit dit tehuis werden door de buurtvereniging de gehele dag getrakteerd, terwijl men het tehuis bovendien met bloemen had opgefleurd. Namens een grossier kregen de mannen als extraatje een geurig pakje tabak aangeboden. De feestdag werd voor de oudjes besloten met een rondrit per autobus door de stad.

Dit sympathieke gebaar was tevens de zwanenzang van de buurtvereniging. Op een vergadering werd enige tijd geleden namelijk besloten de vereniging op te heffen, daar er van de zijde van de leden te weinig belangstelling bestond voor het buurtverenigingswerk. Bovendien kwam men op deze vergadering overeen met de nog resterende kasgelden een prettig koninginnefeest voor de ouden van dagen te organiseren. Een vijftal dames onder leiding van de heer Le Clercq had voor alles gezorgd.