

Maart 2015

BOMENBUREN



stichting

BOMENBUURT GRIFFIOEN

Middelburg

Website: www.griffioengroen.com

Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Tuinafval

Normaal gesproken is iedere Middelburger zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zijn tuinafval. Maar in onze buurt hebt u ook de mogelijkheid om uw grof groenafval mee te geven met het afval van onze groenvrijwilligersavond (= de eerste donderdag van de maand april t/m september). Meestal ziet u na deze avond een hoop groenafval (bijv. bij de kruidentuin naast de vijver) liggen en dan mag u uw afval daarbij deponeren. Is het groenafval echter alweer weggehaald, bewaart u uw afval dan a.u.b. even of breng het zelf weg naar de milieustraat.

Om bovenstaande afspraak met de gemeente 'warm' te houden is bij de plek waar het groenafval altijd neergelegd wordt een bordje opgehangen met de tekst: **GEEN GROENAFVAL STORTEN.**

Groenonderhoud

Wij wonen in een prachtige 'groene' buurt maar om dit zo te houden moet het groen ook onderhouden worden. Soms betekent dat snoeien. Zo was er in november een dag waarop vrijwilligers, samen met een beroepskracht, o.a. de bosschages in de Doornlaan en achter de Kastanjelaan flink gekortwiekt hebben. Op deze manier hebben struiken en heesters weer licht, lucht en ruimte om te groeien en te bloeien.

Op zaterdag 14 februari werd er verder gewerkt om de Bomenbuurt klaar te maken voor het voorjaar. Toen zijn o.a. de dorre Annabellen op de kop van de Lijsterbeslaan afgeknipt en zijn rozen in de Eikenlaan en heesters in de Kornoeljelaan gesnoeid.

Ook tussendoor werd onderhoud gepleegd. Zo zijn de rozenperken in de Esdoornlaan weer geschoond door de opslag van Esdoorn en liguster te verwijderen en de randen en tegels klimop-vrij te maken.

Vanaf april wordt er weer maandelijks op de eerste donderdagavond van de maand gewerkt om al het groen netjes te houden. Doet u mee? De eerste keer is donderdag 2 april om 19.00 u.

Voordat de Bomenbuurt er was ... (6)

Onze Bomenbuurt is deel van de wijk Griffioen, een wijk die na 1945 gebouwd is en die genoemd is naar 'Huize De Griffioen' op de singel. Daarom iets over de geschiedenis van dit huis.

Middelburg was in de 17^e eeuw een volle, drukke en vaak stinkende stad. Rijke kooplieden ontvluchtten graag dit stadsleven, kochten een stuk land buiten de stad en bouwden een buitenplaats. Daar hoorden vijvers, tuinen en parken bij zodat het er, zeker in de zomer, aangenaam wonen was. Buiten de Seispoort werden o.a. het kasteel Hoogerzael en 'Huize De Griffioen' gebouwd. Het kasteel Hoogerzael is vermoedelijk rond 1800 afgebroken. Omdat het ongeveer op de plaats van de huidige natuurspeelplaats lag, is Speelhof Hoogerzael naar deze buitenplaats genoemd. In de grond moeten daar nog resten van dit oude kasteel aanwezig zijn.

De buitenplaats 'De Griffioen' is in het midden van de 17^e eeuw gebouwd. Op de onderstaande kaart van Cornelis Goliath in de 'Cronyk van Smallegange' (1696) staat de buitenplaats afgebeeld.



Op deze kaart is 'De Griffioen' getekend als een huis met twee trapgevels. Waarschijnlijk is de voorgevel rond 1720 veranderd. De tuinen strekten zich bijna uit tot aan de Seisweg en bij de buitenplaats hoorde ook een tuin aan de overkant van de Domburgse watergang. Naar deze 'Overtuin' of 'Overwater' is de huidige stadstuin kwekerij van Arduin op de Langevielesingel genoemd. Op de kaart is duidelijk te zien dat er aan de waterkant al een klein huisje stond, van waar men met een bootje naar de 'Overtuin' kon gaan. Verder zijn de molen op het Seisbolwerk en de Seisbrug ingetekend en, wanneer je goed kijkt, ook de Seispoort bij de Seisbrug. Uit een latere kaart blijkt dat er in de bocht aan de singel, tegenover de molen, een koetshuis stond dat bij 'De Griffioen' hoorde..

Rond 1720 was 'Huize De Griffioen' eigendom van Hermanus van de Putte, een reder die vooral door kaapvaart rijk geworden was. Zijn dochter Maria Johanna trouwde in 1718 met Johan Assuerus Schorer, een vooraanstaand burger van Middelburg.

In later jaren kwam dit echtpaar in 'De Griffioen' wonen en zij lieten in 1733 het gebouwtje aan de Domburgse watergang vervangen door het huidige theehuisje. In het plafond werden de wapens van de families Schorer en Van de Putte aangebracht.

De theekoepel is in 1967 volledig gerestaureerd en het prachtig gelegen gebouwtje met zijn unieke vorm wordt vaak op een foto vastgelegd.

De lente komt er aan

Waar je op het ogenblik ook kijkt in de Bomenbuurt, overal zie je de sneeuwkllokjes bloeien. Op een zonnige dag staan de bloemkeltjes helemaal open. Zo kun je goed zien dat deze sneeuwkllokjes niet helemaal wit zijn. De drie binnenste bloemblaadjes hebben een groene stip. Op onze website staan mooie foto's waarop dit duidelijk te zien is.

Ook van de winterakonieten zijn foto's gemaakt. Bij deze bloemen is het leuk om te zien hoe de felgele bloemetjes direct bovenop het rozetje van de groene blaadjes liggen. Bekijk u de website maar eens.