



September 2013

BOMENBUREN



stichting

BOMENBUURT GRIFFIOEN

Middelburg

Website: www.griffioengroen.nl

Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Wedstrijd: 'Wie heeft het mooiste geveltuintje van de Bomenbuurt?'

In 'Bomenburen' van mei is bovenstaande wedstrijd aangekondigd. In juli heeft een jury, bestaande uit Willy Neve, Ineke van de Gruiter en Ella Lijnse, de geveltuintjes beoordeeld.

Nu de uitslag:

1^eprijs: Dhr. en Mevr. Bosman, Eikenlaan 27

De commissie schrijft: "Een mooie groen-witte beplanting op de muur van bonte kardinaalsmuts en een witte clematis recta. Dit combineert mooi met de overwegend groene onderbegroeiing van o.a. buxus, sedum en epidium (elfenbloem), een bodembedekker voor schaduw.

Het geheel is goed verzorgd."

2^eprijs: Dhr. en Mevr. van de Land, Lijsterbeslaan 23

De commissie: "Op de muur nog de originele beplanting van Cotoneaster. Uniek is dat tussen deze begroeiing op de muur verschillende tongvarens en eikvarens te zien zijn. Deze worden gekoesterd. De lichtgroene onderbegroeiing bestaat uit een hele rand met lelietje van dalen.

Een mooi geheel."

3^eprijs: Mevr. Heikoop, Kastanjelaan 1

De commissie: "De muur is beplant met wilde wingerd. De onderbeplanting met verschillende beplanting van kleurige bloemen.

Het ziet er verzorgd en evenwichtig uit."

(P.S. Vanwege woekering van de wilde wingerd, die daardoor te intensief onderhoud vroeg, is deze inmiddels verwijderd. Gelukkig hebben we de foto nog. Voor de muurbeplanting zal nu worden gekozen voor klimrozen.)

**Alle winnaars hebben een cadeaubon en een bos bloemen gekregen.
Vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd!**

Zie voor de foto's: www.griffioengroen.nl → actueel → blog

Volgend jaar zal deze wedstrijd weer worden gehouden. Doet u mee?

De vijver en omgeving

Midden in onze Bomenbuurt ligt de vijver. Met de treurwilgen, de bosschages en het riet een prachtige groene plek in het hart van de wijk. Stel je toch eens voor dat al dat groen er niet om heen stond! Een kaal gezicht zou het zijn!

De vijver is rond 1950 bij de aanleg van onze wijk gegraven. Het gebied waar nu de Bomenbuurt is, bestond uit poelgrond met kleine percelen akkers en weiland, doorsneden met sloten. Vergeleken bij de 'randen' – Seisweg, Seissingel, Olmenlaan – ligt het midden van de wijk lager. Bij de bouw van de huizen was het daarom nodig op sommige plaatsen de grond op te hogen. Deze grond werd verkregen door de vijver te graven.

Ook nu nog is bij hevige regenval duidelijk te zien dat de Bomenbuurt in een 'kommetje' ligt. Op sommige grasvelden blijven lange tijd grote plassen water staan als teken dat het grondwater daar tot dicht onder het maaiveld staat. Ook wordt dan het oude slotenpatroon zichtbaar doordat hier de bovenlaag is ingeklonken.

Het water in de vijver is licht brak. De kleilaag die de zoute veenlaag bedekt, is bij het graven van de vijver verstoord. Daardoor kan het zout zich vermengen met het zoete oppervlaktewater.

Aan de rand van onze Bomenbuurt, in Park De Griffioen, is ook een vijver.



Het water in deze vijver is zoet. Het gevolg is dat de vegetaties in beide vijvers verschillend zijn.

In het eerste ontwerp van onze wijk waren rond de vijver winkels, een kleuterschool en een theehuis gepland. Deze geplande voorzieningen werden later uit het plan wegbezuinigd.

Naast de vijver staat het kunstwerk 'Cocon' van Theo Maassen, geplaatst in 1979.

Bomen in de Bomenbuurt: rondom de vijver in de Berkenlaan.

We lopen vanaf de Kornoeljelaan het paadje in naar de vijver en zien links een machtige Es staan. Een grootse boom. Aan de vijverkant staan ook een paar Essen. Ze hebben allen wat fijner blad dan de Essen in de Essenlaan en krijgen hier alle ruimte om uit te groeien. Tussen de Essen staan een aantal mooie Populieren. Heerlijk om hier even op het bankje te zitten.

Rondom de vijver staan treurwilgen. Water en treurwilgen horen bij elkaar. Ook zien we een aantal knotwilgen.

Wilgen groeien snel en hebben buigzaam hout. De Latijnse naam van de wilg is Salix. De bast bevat veel salicylzuur en werd eeuwen geleden al gebruikt als pijnstillend, koortswerend middel.

We lopen verder. Op de kop van de vijver aan de Olmenlaankant en ook aan de Berkenlaan staan een aantal Esdoorns. De zaden hebben vleugeltjes en verspreiden zich als vliegtuigjes door de Bomenbuurt. We komen dan ook jonge Esdoorns tegen in de plantsoenen. Wist u dat een groot aantal van de hagen in de Bomenbuurt ook uit Esdoorn bestaat? Zou je deze Spaanse Aak niet snoeien dan werden het bomen.

We maken een uitstapje naar het Olmenplein. Hier staat, omringd door het bankje, een Vleugelnoot. Een beroemde Vleugelnoot staat in de tuin van het Gasthuis aan het Noordpoortplein. Eeuwen oud (over de precieze leeftijd zijn de meningen verdeeld) en meer dan 8 meter dik. Zover zijn we op het Olmenplein nog niet, maar aangeplant in 2007 begint hij al een aardige boom te worden. De Vleugelnoot krijgt aan het eind van de zomer lange slierten vruchten. Het nootje zit in het midden van een rozetje met twee vleugeltjes, vandaar de naam.

De drie kleine boompjes die rond de vijver staan zijn Ginko's. Ginko Biloba is een boom die als enige van ver voor de tijd van de Dinosauriërs nog steeds bestaat en waarschijnlijk de oudste levende boom van de wereld is. Kijk eens naar de bijzondere vorm van de bladeren.

Aan de Berkenlaan staan uiteraard een aantal Berken.

Langs de grote Populier op de hoek met de Kornoeljelaan eindigen we ons rondje met een bezoek aan de kruidentuin.