



Mei 2013

BOMENBUREN



stichting

BOMENBUURT GRIFFIOEN

Middelburg

Website: www.griffioengroen.nl

Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Wie heeft het mooiste geveltuintje?

Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij uw woning. In onze Bomenbuurt zijn mooie, goed onderhouden geveltuintjes te zien als visitekaartje van de woning. (Er zijn helaas ook andere!) Alle geveltuintjes samen zijn een visitekaartje van onze buurt. Daarom wil de Stichting Bomenbuurt het onderhoud van deze tuintjes stimuleren. We doen dat door, net als vorige jaar, een wedstrijd uit te schrijven:

'WIE HEEFT HET MOOISTE GEVELTUINTJE VAN DE BOMENBUURT?'

In juli gaat een onafhankelijke jury de geveltuintjes in de Bomenbuurt bekijken en kiest de drie mooiste uit.

Natuurlijk zijn er prijzen:

- * De eerste prijs is een plantenbon van € 50,- in te wisselen bij het tuincentrum van Arduin aan de Langevielesingel.
- * De tweede prijs is een plantenbon van € 40,-
- * De derde prijs is een plantenbon van € 30,-

De winnaars krijgen begin augustus persoonlijk bericht en hun namen worden ook bekend gemaakt via onze website www.griffioengroen.nl. Doet u mee?

Werkrooster groenonderhoud

In de volgende twee maanden gaan we gezamenlijk aan de slag op:

Dinsdag 28 mei start 8:00 u.	Heggen snoeien (eerste keer)
Donderdag 6 juni	Algemeen onderhoud
Donderdag 4 juli	Algemeen onderhoud

We verzamelen om 19.00 u bij de materiaalgarage (Essenlaan 40). Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27.

In mei leggen alle vogels

En om dit te stimuleren hangen er op zes plaatsen nestkasten aan gevels op de zuidoost kant van onze woningen (zie de foto op de voorkant). Deze broedkasten zijn in maart 2007 opgehangen. Ze waren bedoeld als nestgelegenheid voor huismussen.

Huismussen zijn echte stadsvogels. Zij wonen met plezier in een menselijke omgeving maar die omgeving moet ook weer niet al te netjes zijn. Huismussen leven in groepsverband, eten zaden en groen. Ze hebben graag een haag of struiken om te schuilen en lekker te tsjilpen. Hun nest maken ze meestal ergens in een holte van een spouw, muurspleet of onder dakpannen. Doordat de woningen tegenwoordig beter zijn geïsoleerd, neemt de nestgelegenheid voor de mussen af. Daardoor is hun aantal flink teruggelopen. Jammer, want huismussen horen zo bij het straatbeeld dat het zonder hen opeens opvallend stil en steriel is.

Zo ontstond het idee om de mussenstand in onze wijk via broedkasten te stimuleren. In opdracht van de Stichting Bomenbuurt heeft 'Het Gors', waar vooral mensen met een handicap werken, deze nestkasten gemaakt. Het ophangen kostte de nodige moeite en daarna waren we benieuwd naar het resultaat. Zouden de huismussen de kasten weten te vinden?

Helaas niet in de mate die we gehoopt hadden. Ondanks het strooien van graan om ze te lokken, snappen de mussen het niet erg of hebben er geen zin om vanaf de Seisweg de Bomenbuurt in te trekken. Tot aan de Lijsterbeslaan zijn ze te horen maar niet verder. De broedkasten zijn nu door in gebruik als slaappleats in de winter en broedplaats in de zomer. Een paar mooie foto's van deze nestkasten vindt u op: <http://bomenbuur.wordpress.com/2013/03/18/vogels-in-de-bomenbuurt-2/>
Kijkt u daar eens!

Een oude boerenwijsheid (n.a.v. volgende bladzij)

'Staat de Eik voor de Es in 't blad, het zomerweer wordt schoon, niet nat.

Tooit de Es zich voor de Eik, regenstroom wacht weg en dijk.'

Bomen in de Bomenbuurt: van Essen en Eiken.

In de Bomenbuurt is het een 'makkie' om bomen te herkennen want elke laan heeft de naam van de boom of struik die er staat.

Neem nou de Essenlaan.

Op zoek naar de Essen zien we deze tussen de andere bomen staan. Stoere bomen die, als ze een beetje onbelemmerd de kans krijgen om uit te groeien, hoog kunnen worden.

In de winter is de Es herkenbaar aan de zwarte knoppen. De Es komt laat in het blad; als andere boomsoorten groen zijn, komt hij nog achteraan. Vlak voordien bloeit de Es met kleine pluimachtige bloemen die later in het jaar uitgroeien tot trossen langwerpige vleugeltjes.

In de zomer is de Es een 'open' boom; je kijkt door de takken heen. Aan één bladsteel zitten 7 tot 13 blaadjes, altijd een oneven aantal in een veer-vorm. Tel ze maar eens na. Mocht je toch een even aantal blaadjes vinden dan brengt dat geluk, net zoals bij een klavertje vier! In de Essenlaan is duidelijk te zien dat ten behoeve van het verkeer de Essen zijn gesnoeid. Een vrijstaande Es is te zien op de hoek Essenlaan/Griffioenstraat.

Op naar de Eikenlaan.

Eiken symboliseren waardigheid, wijsheid en de verbinding tussen hemel en aarde en dat in een hele Eikenlaan vol!

Ook de Eik komt wat laat in het voorjaar in blad. Daar staat tegenover dat hij de laatste is die in het najaar zijn bladeren laat vallen. Het blad verteert erg moeilijk doordat het looizuur bevat. We komen het dan ook het hele jaar tegen in de (gevel)tuintjes en plantsoenen. De vruchten zijn de welbekende eikeltjes. In 2011 waren ze massaal te zien en in 2012 was er bijna niets. Een bekend verschijnsel. Als er veel eikels zijn spreken we van een goed mast-jaar.

De schors van de Eik is ruw gegroefd, de takken groeien wat grillig. De Eik kan honderden jaren oud worden. De meeste zijn hier meer dan zestig jaar geleden geplant. Bomen om respect voor te hebben. Ga maar eens kijken waar de mooiste Eik staat.

Langs het paadje van de Eikenlaan naar de vijver en aan de andere kant van de vijver in het Sleedoornlaantje, zien we zuil-eiken; slanke bomen die de hele winter hun bruine blad behouden.